

Heer, tot wie zouden wij gaan?
Gij hebt woorden van eeuwig leven. (Jo.6.68)



GEDENK IN UW GODVRUCHTIG GEBED
DE HEER

Leo, Jan, Albrecht VAN SPAENDONCK

Landbouwkundig Ingenieur - Ere-Rijksveeteeltconsulent
Weduwnaar van Mevrouw

Angèle REMUE

geboren te Oosterzele op 3 november 1900 en god-
vruchtig overleden in de Sint-Vincentiuskliniek te Gent
op 26 september 1975. Hij werd gesterkt door het
Sakrament der Zieken.

Wanneer ik door de velden ga
en zon en hemel gadesla,
dan weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt
en buig mij voor Uw majesteit.
U zingt mijn ziel op blijde toon,
mijn God, Gij zijt oneindig schoon. (Psalm 18)

Papa was de jongste uit een gezin van zeven kinderen,
waar beloftevol leven en knakkende dood in elkaar
verstrengeld waren. Onder de strenge blik van zijn vader
Louis, gezagvolle directeur van de gemeenteschool,
leerde hij van kindsbeen af eerlijk en hard werken en
taai doorzetten in het leven. Godsdienstigheid was er
levende werkelijkheid: drie zusters traden in het klooster
bij de Zusters van Liefde te Gent.

Heel zijn wezen leefde mee met het wonderbare le-
ven in Gods schepping. Zijn loopbaan als veeteeltcon-
sulent was één volgehouden poging om zijn mede-
mensen in te wijden in de grandioze wereld van dieren
en gewassen, van leven en sterven, van zaaien en oogsten.
Hij was gelukkig als hij erin slaagde; het deed hem

pijn als hij niet begrepen werd.

Na een dynamische en bewogen loopbaan kon papa
zijn volle aandacht schenken aan zijn thuis; samen met
mama leerde hij ook huiselijke waarden ontdekken,
waar hij vroeger minder tijd en oog voor had.

Na het afsterven van mama in 1968, wilde hij verder
leven in zijn te groot huis, alleen. Zijn kinderen en hun
prestaties waren zijn grote trots; met zijn trouwe bureu
deelde hij lief en leed; tante Paula, zijn lieve zus-
religieuze, verwarmde als een late zon de avond van
zijn leven; zijn grote tuin werd zijn kleine wereld...

Wij bidden U, God, dat wij allen, die met hem
verbonden waren, nu ook, omwille van zijn dood, dieper
met elkaar verbonden mogen zijn. En mogen wij in die
samenhorigheid en in alle vriendschap en vrede op
aarde, de belofte herkennen dat Gij ons in de dood
getrouw zult zijn. (H. Oosterhuis)

Professor-Ir. en Mevrouw Raf VAN SPAENDONCK-
VAN VRECKEM en kinderen,

Eerwaarde Heer Superior Marcel VAN SPAENDONCK,
Dr. Dierenarts en Mevrouw André VAN SPAENDONCK
-PRAET en kinderen,

Ir. en Mevrouw Fernand BRAECKMAN - VAN
SPAENDONCK en kinderen,

De families VAN SPAENDONCK, REMUE, VAN
SEYMORTIER en DE BLAUWE,

DANKEN.

.....
Uitg. Jozef Rydant, koster, Oosterzele.