

Onschatbaar wat wij verloren,  
zijn hem dankbaar,  
om wat hij voor ons is geweest.



Bid voor de zielerust van  
DE HEER  
**LUCIEN VAN STEENBEKE**  
echtgenoot van mevrouw  
**Cyrilla DE ZUTTER**

geboren te Leeuwegem op 1 februari 1929 en  
godvruchtig overleden in het A. Z. Sint-Elisabeth  
te Zottegem op 2 december 1990,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

---

Cyrilla DE ZUTTER

De families : VAN STEENBEKE,  
DE ZUTTER,  
CALLEBAUT en  
PERSOONS

danken U oprecht om Uw  
kristelijke deelneming en  
Uw vroom gebed.

Als ik ooit doodga.  
Verstik me dan niet in je tranen,  
maar schep een herinnering aan mij  
niet op mijn graf,  
maar in je eigen levensfeer.  
Daar waar je gelukkig bent.

Als ik ooit doodga.  
Gedenk de goede en gelukkige dagen,  
en vergeet en vergeef mijn fouten,  
want die hebben we allemaal.

En ik had U allen lief  
en vergeet me niet bij de Heer.

---

De namis zal opgedragen worden in de parochiekerk  
van Sint-Pietersbanden te Grotenberge  
op zaterdag 30 december 1990 om 9 uur 30.