

† „Leven zal zij, tot in lengte van dagen,  
Zij zal mijn redding aanschouwen” (Psalm 91).

Bid om vrede

voor de ziel van Mevrouw

## Charlotte Van Steenberge

weduwe van de Heer

Kamiel Ceuterick

geboren te Brie-Comte-Robert (Fr.) de 12 december 1892  
en zacht in de Heer ontslapen te St.-Maria-Lierde  
de 3 maart 1968.

versterkt door de Sakramenten van de zieken.

Op de eerste zondag van de vasten gaf deze brave vrouw haar ziel aan haar God terug. Rond haar stervensuur luidde het „Woord Gods”: „men beschouwt ons als stervend, en zie, wij leven”. (2 Kor. 6,9). Uit het H. Evangelie van die morgen vernamen wij: „de mens leeft niet alleen van brood, maar op de eerste plaats door ieder woord van God”. (Mat. 4,4).

Mijn dierbare dochter Irma, schoonzoon André, en kinderen, hoe goed was het bij U te wonen. Gij hebt mij allen goed en geduldig verzorgd. Moge de Heer u daarom zegenen en lang bewaren. Gij zijt christene mensen, dus zult gij mij regelmatig gedenken. Bidden is geloven, geloven is bidden. Wie werkelijk gelooft heeft het eeuwig leven. Kunnen wij nog meer voor mekaar wensen?

Op de dag van mijn begrafenis getuigt en zingt de Kerk: „Ik ben het levend Brood van de Hemel. Wie van dit Brood eet, zal in eeuwigheid leven”. (Joh. 6,51). Telkens als Gij te communie gaat, wordt dit woord van God waar.

Moge het uw grootste troost zijn, nu en altijd. Amen.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.

Uw blijven van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De Families VAN STEENBERGE,  
CEUTERICK,  
SIMONNOT,  
FLAMMEZ.

---

Uitg. L. Surdiacourt, St.-Maria-Lierde