

Geloofd zij Jezus - Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

Denis VAN STEENBERGE

echtigenoot van Mevrouw

Maria VAN DEN BERGE

geboren te Erwetegem 24 september 1899 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Ophaselt de 3 maart 1969. Versterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke zegen

Hij is heengegaan, gerust en kalm zoals hij zijn leven heeft geleid, iedere dag gebruikend om zorgvol zijn taak te vervullen en zijn arbeid te wijden aan de onderhoud van zijn gezin. Dit heeft hij behartigd met liefde, welke kommer voor vrouw en kinderen, voor dewelke hij alles te pande gaf om hen gelukkig en goed te maken.

Traag is de dood aangetreden, maar hij droeg zijn lijden met verduidigheid en gelaten in de Heer. Hij mocht gerust verschijnen voor zijn Rechter, want hij heeft zijn dagen ten goede gebracht en 's Herens wegen bewandeld.

Dierbare echigenote. ik weet, het afscheid was hard, laten wij ook nu, zoals wij het altijd hebben gedaan, Gods H. Wil eerbiedigen. Eens zien we mekaar terug bij de Heer.

Liefste kinderen, blijft trouw aan moeder. Omringt haar met uw liefde. Vergeet nooit wat wij U hebben geleerd. Ontvangt nu mijn laatste vaderlijke zegen.

Beste familie er vrienden, tot weerziens in de hemel.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.



Mevrouw Denis Van Steenberge-Van Den Berge,

Jongeheer Albert Van Steenberge

Mejuffer Wivina Van Steenberge

Jongeheer Stefaan Van Steenberge

De families Van Steenberge, Van Den Berge, Van Cauwenberge, Mertens,

**Danken U van harte voor de blijken
deelneming en gebeden.**

« De Beiaard »