

In de eeuwige paasvregde opgenomen te Zottegem op Goede Vrijdag van het jaar 1970.



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW**

Elodie VAN STEENBERGE

weduwe van de Heer

Hermien DE PESSEMIER

geboren te St. Maria-Oudenhove op 11 oktober 1882 en godvruchtig overleden in de kliniek St. Elisabeth te Zottegem op 28 maart 1970, voorzien van de H.H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Zij is altijd een moedig en levenslustig vrouwtje geweest. Zij sloofde zich af in duizend zorgen om haar gezin, maar zij verloor er haar humeur niet bij. Zo is zij gebleven tot haar laatste dag. Haar oude dag was een welverdiende verpozing : omringd van de dankbare wederliefde van haar kinderen genoot zij ervan, maar bleef zichzelf : het zorgzame moedertje. Plotseling kwam haar einde, doch de Heer heeft haar niet onvoorbereid aangetroffen, getrouw als zij was, aan haar maandelijks communie.

Lieve kinderen en kleinkindertjes, uw oude oma heeft u nu verlaten, zij is vader gaan verwoegen in de eeuwigheid. Neemt ons voorbeeld in acht als gij gelukkig wilt zijn. Weest goed voor elkaar en gedenkt ons in dankbare wederliefde in uw gebed.

O Maria, Gij die weet, dat mijn hart U is besteed, wilt Gij mijn arme ziel gedenken, ik zal U een ave Maria schenken !

De families VAN STEENBERGE en DE PESSEMIER,

danken U voor uw vroom gebed en blijken van deelname.

Uitg. M. Thomas, Michelbeka