



DANKBARE HERINNERING AAN  
DE HEER  
**JOZEF VAN STEENBERGE**

zoon van wijlen  
**Petrus en Melanie LEROY**

geboren te Delftinge op 7 juni 1904  
en godvruchtig overleden te Zegelsem  
op 3 mei 1993,  
voorzien van de H. Sakramenten der zieken.

---

**De families VAN STEENBERGE en LEROY,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

" Hoog verheft mijn ziel de Heer. Verrukt  
is mijn geest om God mijn verlosser ". Deze  
lofzang van Maria tekenen het leven van onze  
dierbare overledene Jozef.

Eenvoudig en oprecht is hij door het leven  
gegaan. Als landbouwer voelde hij zich zo  
verbonden met Gods schepping, met alles  
wat leeft en groeide. Voor hem was werken  
een zegen. Dankbaar kon hij genieten van het  
schone en wondere van de natuur.

Hij was zeer gedienschtig voor zijn mede-  
mensen, altijd bereid om te helpen of raad  
te geven.

Voor hem was de Kerk het huis van God  
en de plaats van gebed. Trouw en met eer-  
bied hield hij van de wekelijkse Heilige Mis.

De lasten van het ouder worden heeft hij  
geduldig gedragen, dankbaar voor elke at-  
tentie en genegenheid van zijn dierbaren.

Moge hij nu die zoveel hield van onze  
hemelse Moeder Maria nu delen in haar  
eeuwige lofzang samen met alle heiligen in  
de hemel.