

"De grote weldaad van God aan de kinderen van de mensen, is een goede moeder!"

†

BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Elvire van Steenberghe

weduwe van de heer

Jean-Baptist Deweerdt

geboren te Zottegem, de 31 maart 1879 en er godvruchtig overleden op 22 juli 1970, gesterkt door de H.H. Sakramenten van de zieken.

Moeder, nu Gij kalm en gans bereid voor Gods heilige wil van ons zijt heengegaan, herleeft in onze geest de onvatelijke betekenis die Gij voor ons aan uw leven hebt willen geven; thans krijgt dat alles zijn diepste en onvergankelijke zin.

Moeder, gij de ziel van ons leven, blijft voor ons het bestendige en echte voorbeeld van goedheid, toewijding en offerzin uit liefde tot God en de medemensen. Voor dat alles zijn wij U eindeloos dankbaar. Ja, een innige dankbaarheid zal onze onvermijdelijke droefheid omgeven. Want vele jaren hebben wij U toch bij ons mogen houden om ons in alles met raad en daad voor te gaan en bij te staan.

Met stille bewondering hebben wij altijd naar U opgezien in alle omstandigheden van het leven en wij hadden zelfs niet altijd veel woorden nodig van uwentwege, omdat uit heel uw houding voldoende bleek wat Gij ons te zeggen had in vreugde en verdriet.

En God weet wat Hij van U mocht vragen in de beproevingen tot in de laatste dagen. Met een kalme vastberadenheid zijt Gij tenslotte nu voorgoed naar Hem gegaan. En hoe pijnlijk dat heengaan nu voor ons ook mag zijn, toch zal dit laatste beeld voor ons altijd een dierbare en bemoedigende herinnering zijn in ons verder leven.

Wij hebben vroeger reeds getracht U onze dankbaarheid te betuigen in de meest liefdevolle zorgen en wij zullen dat nu verder trachten te doen door in alles uw onvergankelijk voorbeeld te volgen tegenover God en de mensen in overtuigde aanhankelijkheid in werk en in gebed.

O. L. Vrouw van Deinsbeke, bid voor ons.

Hr Architect en Mw Marcel Deweerdt-Hendrickx en kinderen Jeanine, Jean en Francine,

Juffrouw Elisabeth Deweerdt,

Juffrouw Marguerite Deweerdt,

De families van Steenberghe, Deweerdt, Tuypens, Van Gansberghe en Van Cauwenberghe,

danken U voor uw kristelijke deelneming en uw vroom gebed.

Alb. Schautteet & Zoon, Zottegem