

Dat Christus die U geroepen heeft, U in genade
ontvange.



Bid voor de ziel van

Mevrouw

Irma Clementia Van Steenberghe

weduwe van Mijnheer

Marcel Tirez

geboren te Deftinge op 15 januari 1910 en god-
vruchtig overleden in de St Franciscuskliniek te
Brakel op 8 oktober 1976, gesterkt door het sa-
crament der zieken.

Een rechtgeaard mens was zij en ongeveinsd
onder een soms ruwe schors. Vele menselijke el-
lenden heeft zij gevonden maar op de Heer heeft
zij haar hoop gesteld, indachtig de woorden van
de H. Paulus: " Het lijden op aarde is niets ver-
geleken bij de beloning in 't andere leven. Het
geduld leidt naar de Hemel! "

Mijn kinderen en kleinkinderen, gij waart
mijn troost in mijn laatste levensjaren. Dank om
uw genegenheid. Ik verlaat een aarde vol ellende
voor een rijk van geluk en eeuwige vrede. De af-
stand dooft geen liefde uit; eert mijn nagedach-
tenis door te leven zoals ik het u heb voorgeleefd
en bidt voor mij.

Beste familieleden en vrienden, schenkt ook
gij mij een vurig gebed.

Genadige Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Druk. Modde Everbeek

De families

VAN STEENBERGHE, TIREZ,
LEROY en DEWEZE

zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming danken U oprecht.