

Welaañ gij trouwe dienaress, treedt binnen in de vreugde van uw Heer!



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw Maria VAN STEENBERGHE

Echtgenote van Heer Léon SERVOTTE

geboren te Delftinge de 2 januari 1907 en door ongeluk om het leven gekomen de 30 april 1959, gestorvt door het H. Oliesel.

Op de vooravond van de maand van met is Maria haar vurige en trouwe dienaress komen halen om met haar de meimaand te vieren in het eeuwig Jeruzalem.

Elke morgen, tijdens de meimaand, zag men haar in de vroege morgen optrekken naar de kapel van de Oudenberg, om er de H. Mis bij te wonen en zich onder Moeders hoede te stellen. Groot was haar vertrouwen in Maria's hulp en bijstand.

Voor haar zeer beproefde echtgenoot was zij een voorbeeldige vrouw en begrijpende helpster. Terecht mocht hij over haar zeggen: "het was een gaede vrouw". Voor haar ouders was zij steeds een minzaam en toegewijd kind geweest dat op volmaakte wijze aan vader en moeder de hulp, de eerbied en de onderdanigheid schonk door God geëist.

Zij was eerlijk als goud en volkomen betrouwbaar; werkzaam en ijverig in dienst van de familie en van de evennaaste. Zij die sinds vele jaren haar hulp mochten ontvangen kunnen best over haar toewijding getuigen.

God heeft voorzeker een onvergankelijk loon aan zijn dienaress geschonken en Maria zal haar kind

met liefde hebben geleid tot voor de troon van de Oppersterichter.

Maria trooste de beproefde echtgenoot en brave familie.

O L. Vrouw van de Oudenbergen van altydduren de Bistand, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen.

De familiën VAN STEENBERGHE

SERVOTTE

METS en

LERROY,

*danken U oprecht om uw
gebeden en uw deelne-
ming in hun pijnlijke rouw.*

Uitg. Cl. Miserez, koster, Delftinge