

Gij weet niet gij die leeft,
Gij kunt het ook niet weten
Voordat gij sterven zult
Hoe waarlijk ongemeten
De goedheid is van God
En zijn barmhartigheid.

G. Gezelle.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

MAURICE, MODESTE VAN STEENBRUGGE

Echtgenoot van Mevrouw
MADELEINE VERDONCK

geboren te Berchem. Vl. op 8 Februari 1905 en plotseling overleden te Brussel op 5 Januari 1955.

In de volle kracht der jaren werd hij neergeveld. De onverbiddelijke dood bekreunt zich niet om de liefde en genegenheid van vrouw en kind noch om de diepe smart van hen die hem gezond zagen heengaan. Onverwacht, als een dief in de nacht, kwam de dood en leert ons de ijdelheid en vergankelijkheid van dit aardse leven. Door zijn minzame omgang, door zijn dienstvaardigheid, had hij de achting verworven van alwie hem kende.

O Heer, hoe hard en bitter deze beproeving ook weze, toch zeggen wij in gelatene onderwerping: Dat uw Heilige Wil geschiede!

Vaarwel, duurzame Echtgenote, liefste Zoon, onze scheiding is smartelijk, maar troost u in de vaste hoop van het zalig wederzien. Daar waar geen tranen meer vloeien en geen lijden is, in de hemel.

Ik dank u voor de trouwe liefde waarmee gij mij hebt omringd. Blijft mij bijstaan door uw gebeden en goede werken.

Beminde Bloedverwanten en Vrienden, houdt mijn gedachtenis in eer en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

Mevrouw Maurice VAN STEENBRUGGE, geboren Madeleine
VERDONCK, zijn echtgenote;

Mijnheer André VAN STEENBRUGGE, zijn zoon;

De familie VAN STEENBRUGGE, DE POURCO, VERDONCK en
VAN LANCKER,

Danken U hartelijk voor de blijken van deelneming
betuigd ter gelegenheid van hun rouw.

Druk. Libeer-Gekiere, Berchem. - Tel. 176