



Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Jeanne VANSTEENBRUGGHE

weduwe van de Heer Gerard DEGLAS

geboren te Ruien op 1 maart 1912
en er thuis in familiekring overleden
op 11 augustus 1995.

Gesterkt door het Ziekensacrament.

Je had toch zo weinig nodig
om gelukkig te zijn.

Zo was je,
zo blij je voor ons:
rechtlijnig en eerlijk,
bescheiden en dienstbaar,
trots op je mooie gezin,
mild en verzoenend.

Sterke, goede moeder,
lieve marraine.

Blijf bij ons,
in ons hart
en in ons leven.

Leer ons doen
wat jij ons voordeed:
alleen maar geven,
nooit iets vragen.

Wij danken U, God, voor dit mooie leven.

Lucien en Jeannine DELEU-DEGLAS,
(†) Jacques DEGLAS,
Bertin en Annette DEGLAS-EGGERMONT,
kinderen en kleinkinderen,
Etienne en Rita DEGLAS-HELLIN en kinderen,
Julien en Jacqueline DESBONNET-DEGLAS
en kinderen,
Geert en Martine DELAERE-DEGLAS,
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen;
Haar schoonzuster, neven en nichten.
De families VANSTEENBRUGGHE-LIVIAU en
DEGLAS-VANHAMME.

danken u oprecht
voor uw gebed en meelevens.

De namis heeft plaats op zondag 3 september 1995
om 10.30 u. in de St.-Corneliuskerk te Kluisbergen-
Ruien.