

Kom, trouwe en vrome dienaar, tred maar binnen
in de vreugde van uw Heer !

†

TOT VROOM AANDEKEN AAN
de Heer

MAURICE VAN STEENKISTE

echtgenoot van **Mevrouw Julienne MATTHYS**

geboren te Tielt op 25 december 1902 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de H. Hartkliniek te Eeklo op 8 mei 1980, gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken en de H. Apostolische Zegen. Hij was lid van de H. Hartbond en tal van vrome genootschappen.

Deze vrome en sterke man is niet meer bij ons, op aarde. De Heer heeft hem tot Zich geroepen. Op een mooie leeftijd, maar voor ons allen en zeer zeker voor zijn dierbaren nog veel te vroeg. Hij mag bogen op een welgevuld en zeer verdiensterijk leven. Begaafd met een ijzersterk gestel was hij steeds actief op velerlei vlakken. Maar vooral op godsdienstig vlak was hij de rechte man op de rechte plaats. Hij was echt devoot, op een juist niveau. Hij werd dan ook zichtbaar gezegend. Aan de zijde van echtgenote en kinderen voelde hij zich echt gelukkig ; het was dan niet te verwonderen dat hij steeds met een gulle brede glimlach de mensen ontmoette. De spreuk „In Gods zegen is alles gelegen“ was hij immer indachtig. Hij trachtte dan ook door zijn levensvisie en houding, die zegen te mogen ervaren ten alle tijde. Zijn dienstvaardigheid was gekend, men kon nooit te vergeefs op hem beroep doen. Hij was steeds paraat ter daad en met zonnig gelaat. Men moest dan ook van zulk een innemend goed mens houden en dit in hoge mate. Met zijn goede echtgenote voelde hij zich uitermate gelukkig, met al de kinderen rondom hen en ook de kleinkinderen, van wie hij zo zielsveel hield... Zo mocht het nog

lang, ja nog zeer lang duren en alles scheen daar ook op te wijzen. Hij was kerngezond immers. Maar de mens wikt, maar God beschikt ; zo weten we... Een ongesteldheid die aanvankelijk niet zo erg bleek, heeft in een korte tijdsspanne hem grafwaarts gedreven. Voor zijn naastbestaanden niet alleen, maar ook voor zijn vele vrienden en geburen en kennissen is het een zware slag. We zullen onze goede vriend Maurice echt missen. Maar we mogen niet naar ons eigenzelf staren. We hielden van hem en zullen van hem blijven houden. Als gelovige mensen weten we dat voor Gods getrouwen, sterven een gewin is. Maurice is thans zielsgelukkig bij de velen die hem zijn voorgedaan in het hemelse Vaderhuis, want met rijke schoven beladen is hij ten hemel opgestegen. De goede Meester zal hem dan ook met open armen ontvangen hebben en hem gezegd hebben : „Kom, trouwe dienaar, tred maar binnen in de vreugde van uw Heer“. Moge deze gedachte al zijn dierbaren en ons allen die zoveel van hem houden en zullen blijven houden, ons steunen en sterken bij dit tijdelijk verscheiden.

Laten we zijn edele voorbeelden indachtig zijn en blijven, dat we zijn voetsporen immer zouden volgen. Dan wordt het eens een blij weerzien in Gods zonnige Hemelwoon. Het dagelijks gebed weze de bindende schakel met ons aller vriend. Laten we vooral zijn naastbestaanden indachtig zijn, voor wie zijn tamelijk plots heengaan een zware slag is, vragen we de Heer dat Hij hen genade naar staat moge schenken.

O.L.Vrouw van Fatima, bid voor ons.

Dat hij ruste moge in de vrede van de Heer !

De families VAN STEENKISTE en MATTHYS,

denken u zeer oprecht voor de blijken van deelname in hun rouw en om de steun van uw gebed.

Begravenisondern. Pieters-Verdonck, Knesselare
Druk. Verstraete - Urse!