

« Uitstekend » zei de Heer. « Je bent een goed en trouw dienaar. Kom, laten we naar de overkant gaan om te delen in mijn geluk ».

†

TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

CLARA VAN STEERTHEM

weduwe van de Heer

REMI RICHARD VAN DE VELDE

geboren te St.-Maria-Lierde op 27 juni 1900 en godvruchtig overleden in het H. Hartziekenhuis te Geraardsbergen op 14 februari 1983, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Thans zal iedereen getuigen dat een schone ziel naar haar Schepper is weergekeerd. Zelden in het leven ontmoet men mensen die achting en bewondering afdwingen zoals deze vrouw. Ieder die haar benaderde voelde een stille eerbied en genegenheid, omdat voor eenieder gans haar leven een spiegel was van levendig en sterk geloof, vol Godsvertrouwen, vol liefde beoefend door trouw plichtsbeseft.

Gij allen die mij liefhebt, weent niet te zeer. Wij weten dat de dood niet het einde is, maar een begin : geen vernietiging, maar een bevrijding. Wij weten dat de dood maar een korte scheiding is, wij weten dat we elkaar terug zullen zien bij God. Daarom zullen wij niet treuren als heidenen die zonder hoop leven.

Met de dichter mag zij herhalen : « Mijn leven was wel zwaar en hard, maar toch zó waar te leven. Het was mijn vreugde, mijn geluk, mij

steeds te mogen geven. Het leven is een kort verblijf, weldra wordt het een scheiden, ik sterf, maar 'k weet eens zie 'k U weer in 't licht van Gods verblijden ».

Vaarwel dierbare familieleden, moge mijn heengaan u niet te diep bedroeven. Heb dank voor de vele goede zorgen tijdens mijn ziekte. De Heer zal er u rijkelijk voor belonen. Houd mijn gedachtenis in eer en blijf mij gedenken in uw gebeden.

De families VAN STEERTHEM, VAN DE VELDE,
VAN DER SPIEGEL en THIJS,

danken U van harte voor de blijken
van innige deelneming in hun rouw.

Druk. Van Damme P., Voorde. Tel. 054-33.89.90