

«Tot U, Heer, richt ik mijn geest».



UW GEBED GELEIDE OP HAAR TOCHT  
NAAR DE HEER

MEVROUW

## Marie VAN STEERTHEM

weduwe van de Heer REMI BRACKE,

geboren te Sint-Maria-Lierde op 26 oktober  
1893 en godvruchtig overleden in de Sint-  
Franciscuskliniek te Brakel op 11 november  
1978. Zij ontving de Pauselijke Zegen en de  
Ziekenzalving

Deze vrouw was een eenvoudige vrouw.  
Steeds heeft ze zich tevreden en gelukkig  
gevoeld in haar doodgewone, onopvallende  
plichten: zorgen voor haar man en kinderen,  
goed zijn voor kleinkinderen. In haar laatste  
levensjaren dankbaar zijn om wat de Heer  
haar verleende, om wat haar familieleden  
voor haar deden.

Voor eenvoudige en dankbare mensen had  
Kristus een echte en grote waardering. Naar  
dit goddelijk voorbeeld zullen haar kinderen  
moeder steeds blijven gedenken als de vrouw  
die van geen bluf hield of van geen schone  
schijn. Haar voornaamste betrachtiging was in  
alle nederigheid haar verwanten en haar e-  
venmensen bij te staan, en dit naar het voor-  
beeld van de Heer om Wiens kracht en bij-  
stand ze regelmatig bad. Haar laatste ziekte  
droeg ze met geduld en onderwerping. Eén  
wens had ze toen: nog eens naar huis te  
mogen komen. Nu Marie overleden is ver-  
trouwen wij erop dat God de trouw van de-  
ze vrouw aan Zijn geboden in de kleine din-  
gen van elke dag, over de dood heen zal  
belonen met de vreugde van het eeuwige le-  
ven.

Beminde kinderen, uw dagelijks bezoek aan  
mijn lijdensbed in het ziekenhuis was voor  
mij een blijk van uw genegenheid en dank-  
baarheid om wat moeder voor u in haar le-  
ven betekend heeft. Draagt mijn beeld van  
eenvoud, nederigheid, goedheid en godsdienst-  
trouw verder in uw leven mee. Laat mij voort-  
leven in mijn kleinkinderen en achterkleinkin-  
deren, door hen het schone van een gods-  
dienstig en nederig leven voor te houden.

Bid allen samen voor mij: «God, Gij die  
geen vreugde vindt in de dood van de men-  
sen, aanvaard onze moeder na volbrachte le-  
venstaak. Beloon haar goedheid, zorgen en  
trouw aan U, door haar de vreugde te schen-  
ken van Uw eeuwige nabijheid. Amen».

De families VAN STEERTHEM, BRACKE,  
VAN DER SPIEGELEN, BOULEZ,

**danken U voor Uw blijken  
van innige deelneming.**

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste — Brakel