

Hoe gelukkig en voorzichtig is hij die tracht zodanig te wezen in het leven, als hij wenst gevonden te worden in de dood.  
Thom. a. K.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**René-Achiel VAN STEERTHEM**

echtgenoot van

**Mevrouw Celine VAN RO**

geboren te St. Maria-Lierde, de 18 Oogst 1892 en er godvruchtig overleden de 16 Oogst 1952, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van de Confrerie van het H. Hart.

Deze brave vader, was een voorbeeldig echtgenoot, een diep overtuigd kristen die zijn geloof beleed, eenvoudig maar zonder menselijk opzicht. Zijn hoogste doel was het welzijn van zijn huisgezin en de kristene opvoeding zijner kinderen.

Lijden en beproeving heeft hij uit Gods hand aanvaard als een middel om zich van het tijdelijke te onthechten en zich met God te verenigen. Hij is gestorven in volle onderwerping aan Gods H. Wil.

Geleefd hebbende in de vrees des Heren, is hij in vrede gestorven.

Tob. XIV, 4.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen, bloedverwanten en vrienden, hebt dank voor uwe liefde en toewijding. Laat onze liefde en verknochtheid niet verminderen door den dood, die ons slechts voor enkele tijd van elkander verwijderd. Blijft voor mij bidden.

Tot wederziens bij God in de hemel.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwig rust.  
(300 dag. afl.)

R. I. P.

Uitg. Valère Lafort, St. Maria-Lierde.

De familiën VAN STEERTHEM, VAN RO,  
VAN DER SPIEGELEN en VAN KEYMEULEN

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.