

Het zijn de kleine dingen
die ik achterliet voor mijn beminden
— grote dingen zijn voor iedereen —
Mijn laatste groet is voor hen
die mij in mijn onvolmaaktheid
kenden en mij liefhadden.

Tagore

**DANKBAAR AANDENKEN
AAN DE HEER
Valère VAN STEERTHEM**

echtgenoot van Mevrouw
Irène VAN DAMME

geboren te Sint-Maria-Lierde
op 7 september 1918 en overleden
te Zottegem in het AZ St-Elisabeth
op 21 oktober 1987,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Oudstrijder 1940 - 1945.

Druk. A. De Borre, Lierde - Tel. (055) 42 20 91

Gedenk, o mens
slechts korte tijd
is 't dat gij op de wereld zijt.
Eens is het allemaal gedaan,
zult gij tot stof en as vergaan
om te leven... in de eeuwigheid.

Al wat gij moeizaam hebt vergaard,
aan geld en goed bijeengespaard
blijft hier, terwijl gij henegaat.
Bezat ge niets of had ge 't warm,
we sterven allen even arm,
Gedenk... straks is het wellicht te laat !

Gedenk, o mens ;
't geen niet verslijt :
de vreugd die ge andren hebt bereid.
Waar gij uw medemens bemint,
daar is hét dat het paradijs begint,
uw paradijs... voor de eeuwigheid.

E. Vandenhooie.

De familie dankt U oprecht
voor Uw medeleven.