

*Ik ben het riet
aan uw en boord,
oneindig tij,
dat eeuwig deint;
en welk verdriet
mij ook verstoort,
"k blijf u nabij. (Albe)*

TOT VROOM AANDENKEN VAN

De Heer

Alfons VAN STERTHEM

echtgenoot van Mevrouw
Georgette DE ZUTTER.

Geboren te Velzeke op 2 februari 1927,
en na langdurige ziekte, godvruchtig overleden
te Gent (Kliniek St.- Vincentius)
op 12 november 1990.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Er zijn ouders die onvervangbaar hun kinderen in geest en gemoed hebben geboetseerd, gevormd, en de schoonmenselijke herinneringen zullen blijven, hun leven lang. Zo kunnen wij denken aan onze vader. Hoe zwaar zijn leven ook is geweest, hoe hard zijn werk, hoe pijnlijk zijn lijden, alleen zijn duiven had hij als hobby, ge zijt voor ons bewonderenswaardig groot.

We zullen u levenslang in verering gedenken. Ge hebt ons "christelijk" opgevoed. Geestelijke waarden gegeven, ons geleerd wat juist was en recht. Van u, vader, zijn wij de schatplichtigen, en omdat wij U, zo een vader hebben gehad, zal uw herinnering gegrift staan als blijvende levenswaarden in ons leven. Gij zijt van ons. Uw leven is deel van ons. We hebben u nooit afgegeven, gij blijft. En omdat wij geleerd hebben als gelovige mensen alles een nieuwe inhoud te geven, willen wij u vasthouden met eeuwigheidsgedachten. Aan u denken zal geloven zijn; zal "Amen" worden. "Bevestigen" dat gij zijt, in de eeuwigheid opgenomen, levend in de bron van alle zijn: Gods aandacht voor u.

Nu zijt gij volkomen wat Gezelle bad:

*Brandt los mijn hert, van al wat uw
gevlakte vlucht ombindt;
Brandt los mijn hert, 't is nu, 't is nu
dat de hemelvaart begint !*

De familie dankt U voor uw medeleven
in rouw en gebed.

BEGRAF.-FUN.-DRUKW.DE PAUW-MOREELS,
ZWALM-BEERLEGEM TEL.FAX.055/499012