

*Niemand leeft voor zichzelf,  
niemand sterft voor zichzelf.  
Wij leven en sterven voor God, onze Heer:  
aan Hem behoren wij toe !*

Dankbare herinnering aan

MEVROUW

## **Clara VAN STERTHEM**

weduwe van Oscar De Man

geboren te Velzeke op 20 september 1908  
en overleden in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem  
op 27 december 1997.

De families

VAN STERTHEM - DE MAN - VEKEMAN - EECKHOUT  
danken U voor uw gebed en blijken van medeleven.

Namis op 23 januari 1998  
in de St.-Martinuskerk te Velzeke.

Heel rustig, in gelovig vertrouwen dat haar aardse  
taak nu volbracht was en dat de hemelse Vader haar  
met open armen zou ontvangen, is Clara gestorven.  
Ze mocht een gezegende leeftijd bereiken, al liep  
haar levenspad niet over rozen.

De zorgen tijdens haar eigen jonge jaren, het vroege  
verlies van haar echtgenoot ... met veel optimisme  
heeft ze de lasten gedragen.

Haar kinderen en kleinkinderen lagen haar zeer  
nauw aan het hart. We zullen haar missen want ze  
was voor allen een voorbeeld van liefdevolle zorg en  
groot geloof: zolang het kon de regelmatige eucharis-  
tieviering en later de regelmatige communie, brach-  
ten haar ongemerkt dichter bij haar Schepper.

Dankbaar voor al wat zij aan liefde en goedheid heeft  
uitgestraald en gelukkig om de wederliefde die we  
haar in haar laatste jaren mochten betonen, vertrou-  
wen we haar nu toe aan Gods grenzeloze liefde.

*Heer, onze God,  
afscheid nemen doet pijn.  
We blijven achter  
met de herinnering  
aan zoveel goede dingen  
uit het leven van Clara.  
We zoeken steun en kracht  
bij elkander  
maar ook bij U, God,  
Vader van de mensen.  
Voltooi nu wat Gij begonnen zijt  
opdat dit leven  
van uw eeuwige liefde  
vervuld mag worden. Amen.*



*Mijn taak is af  
mijn werk volbracht  
ik zal met blij verlangen  
mijn loon uit Gods hand ontvangen*