

H. Hart van Jezus, Zaligheid van die op U hopen.
ontferm U onzer.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

Albert VAN STRYTHEM

echtgenoot van Mevrouw

Paulette LEPAGE

geboren te St. Maria-Lierde, op 31 januari 1921 en
overleden te Brussel, op 17 april 1957.

Het leven van de mens hier op aarde is een door-
gang, een calvarieberg waarop het Kruis des Levens
wordt gedragen en geplant; weliswaar gelenigd door
enkele vreugdige stonden maar meest bezaaid met
kwellende donnen.

De dood is de verlossing van vele ellenden en is
zelfs een schat voor dezen die braaf door het leven zijn
gegaan. Doe dan nu uw best om zo te leven dat gij in
het uur uwer dood veeleer moogt blijde zijn dan be-
vreesd. (Nav. v. Ch.)

Ik kom tot U, o Heer, want bij U is barmhartigheid
en overvloedige verlossing.

Dierbare echtgenote, lieve kinderkens, waarwel !
Ik laat U als weesjes achter, maar ik smeed de Goede
God dat Hij U altijd beschermte en overvloedig zegene.
Tot wederziens bij O. L. Heer. Gedenkt mij in uw ge-
beden.

Dierbare schoonouders en familie, waarwel. Weest
gij de steun mijner brave vrouw om onze kinderkens
op te voeden in eer en deugd. Dat God er U om lone.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

De 4 akten a. u. b. voor de overledene.

Vandendriessche opv. Paul De Vleeschauwer, Ned.

Zeer getroffen door uw blijken van diep christelijk medevoelen,
bieden U hiervoor hun welgemeende dank,

Mevrouw Albert VAN STRYTHEM, geboren Paulette LEPAGE;

Jonge heer Michel VAN STRYTHEM;

Juffrouw Rita VAN STRYTHEM;

De familiën VAN STRYTHEM, VAN DAMME, LEPAGE, VAN LIERDE.