

In de schaduw van het Kruis rust en hoop ik.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

DE HEER

ALFONS VAN STRIJTHEM

Echtgenoot van Mevrouw

**IRMA VAN DE VELDE.**

geboren te St Maria-Lierde, 5 October 1891 en godvruchtig overleden, te Zottegem 23 December 1953.  
Versterkt door de H. Sacramenten van de Stervenden.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Het korte aardse leven is vervuld met ellende en lijden en de christen mens is maar gelukkig wanneer hij in het voetspoor gaat van ons Heer, die de kwellingen van het leven aanvaarde en met veruldigheid verdroeg.

In het Kruis ligt het heil en de verlossing. Alleen wie leeft volgens Gods wil en geboden zal vrede vinden en hoop op eeuwig leven.

De dierbare overedene was een rijk begaafd en goed man: goed zijn is begrijpen, fijn voelen, breed en mild oordelen, handelbaar zijn en helpen overal waar men kan. Door ingeboren deugdzaamheid en sterke drilling, verwierf hij een ziel vol vuur, een stalen wil, een heldere geest, een hart vol medelijden.

Dierbare echtgenoot, langer had ik willen bij U blijven om elkander te steunen, doch de Heer roept mij, van hierboven zal ik de zegen van de Allerhoogste over U afsmeaken.

Beminde bloedverwanten, dank om uw genegenheid en gedenk mij in uw gebeden.

*H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U*

Dr. Schautteet-De Spiegeleer - Zottegem



Mevrouw Alfons VAN STRIJTHEM-VAN DE VELDE,  
De familie VAN STRIJTHEM,  
De familie VAN DE VELDE,  
De familie GAUBLOMME,  
De familie DE BRAUWER,

ten zeerste getroffen door uw blijken  
van oprecht meevoelen in haar smart

**BEDANKEN**