

God, neem hem op in Uw vreugde en laat zijn  
goedheid in ons hart bewaard blijven.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

## HILAIRE VAN STRIJTHEM

weduwnaar van Mevrouw

**RACHEL VAN DEN DOOREN**

geboren te Sint-Maria-Lierde op 26 augustus 1906  
en godvruchtig overleden in het Algemeen Zie-  
kenhuis St.-Elisabeth te Zottegem op 16 januari  
1989, nadat hij de Pauselijke Zegen en de  
Ziekenzalving ontvangen had.

---

In onze herinnering blijft deze man een toege-  
wijde echtgenoot, een zorgende en begrijpende  
vader, een plichtbewust werker, een overtuigd  
gelovig christenmens. Als optimist ging hij door  
het leven, moedig aanvaardend de tegenslagen.  
Gelovend in de helpende aanwezigheid van God  
en dagelijks tot de Heer biddend betekende  
elke levensdag voor hem een waar geschenk  
van de Schepper.

Tijdens de jarenlange ziekte van zijn echtge-  
note was hij voor haar een opbeurende echtge-  
noot, de bemoedigende en tevens zorgende man.  
Hun huwelijk is gelukkig en sereen geweest,  
gebouwd in volle vertrouwen op Gods Voorzie-  
nigheid en op een zichzelf vergeten om de  
ander.

Lieve vader, tot op uw laatste levensmoment  
hebben wij naar u opgekeken met eerbied en  
vol bewondering. Bewust van de ernst van uw  
ziekte hebt gij niet geklaagd, maar gelaten aan-  
vaard en gedragen, dankbaar om de bezoeken  
van allen die in u belang stelden en met u mee-  
leefden. Waarlijk, vader, gij hebt ons het leven  
voorgeleefd, waarvoor we dankbaar zijn. Uw  
kleinkinderen die u zo lief waren en in wie gij  
zoveel belang stelde, ook zij dragen een levens-  
beeld van u mee.

Heer, wij bidden U voor ons vader en groot-  
vader die nu weggevallen is uit onze levens-  
kring. Wij danken U voor de vriendschap die  
van hem is uitgegaan, voor de vrede die hij ons  
heeft gebracht. Wij bidden U, dat niets van zijn  
mensenleven verloren zal gaan, en dat wat hij  
heeft voorgeleefd en heeft voorgedaan ons ten  
goede mag komen, en dat hij in alles, waarin  
hij groot is geweest, tot ons moge blijven spre-  
ken, nu hij gestorven is.

---

Voor je gebeden, medevoelen en genegenheid  
danken :

Paul en Monique VAN STRIJTHEM-HENAU  
en kinderen,

Germain en Christiane COLLIER-VAN STRIJTHEM  
en kinderen.

---

Druk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begrav. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59