

Komt laten wij de Heer aanbidden voor wien alles leeft.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

MARIA VAN STRIJTHEM

weduwe van Mijnheer

CHARLES ANTHEUNIS

geboren te Ste Maria-Lierde, de 10 Mei 1893,
en er na een kortstondige ziekte overleden
de 26 December 1953.

Gezalfd met de H. Olie.

Wanneer gij 's morgens opstaat, denk dan dat gij de avond niet zult halen.

Een onverwachte dood laat altijd een diepe indruk na, zoveel te meer wanneer hoe genaamd niets laat vermoeden dat ze op komst is. Een sterk familieverband hoogachtend, was zij opgegaan om de piëteitsvolle plicht te vervullen bij de begrafenis van haar broeder... en zie daar overvalt haar een zware krankheid en wordt ook de zuster opgeroepen bij de Meester der Scheping. Een ernstig vermaan voor ons levenden, dat wij uit ons zelf niets zijn, maar dat wij voortdurend in Gods Hand leven en bewegen; Hij roept ons wanneer het Hem behaagt. Gelukkig dan wanneer we elke dag, elk uur bereid zijn, door vroom gebed, naarstige werkzaamheid en het verrichten van goede werken.

Geliefde Kinderen, Gods wegen zijn veelal voor ons onbegrijpelijk, wij buigen het hoofd voor Hem. Uw droefheid is groot want gij hadt mij lief. Van hierboven blijf ik u volgen. Blijft uw christelijke opvoeding getrouw en bidt veel voor uw moeder.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
300 d. afl.

Zeër getroffen door Uw blikken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

De familiën VAN STRIJTHEM, GAUBLOMME, ANTHEUNIS, WEYNS.

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-M.-Lierde.