

Enmaal zal dit vernederd lichaam weer verrijzen.



DANKBAAR AANDENKEN
AAN DE HEER

Michel-Emiel Van Strijthem

echtgenoot van Mevrouw
Gabriëlle Mussche

geboren te St.-Maria-Lierde op 5 december 1909
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de kliniek
Dr Goffaerts te Zottegem op 20 oktober 1979,
nadat hij de pauselijke Zegen en het Zieken-
sakrament ontvangen had.

Deze man heeft veel van het buitenleven gehouden.
In zijn landbouwersberoep dat hij bijna tot zijn
laatste levensdag actief uitoefende, vond hij zijn
vreugde, en zijn opmerkzame geest, eigen aan alle
landlieden, zal hem in het natuurgebeuren wel meer
dan eens in gedachte tot God hebben doen naderen.
In overtuigd geloof aanvaarden de zijnen nu, in dit
droevig uur, het woord van de Heer over de graan-
korrel, die sterven moet om tot rijke vruchtbaarheid
te komen. Immers, de dood van deze man sluit een
leven af van noeste arbeid, van zorgende ijver en
van een oprecht begaanzijn met zijn kinderen, voor
wie hem niets teveel was. De vruchten van zulk
leven geven aan zijn kroost een grotere zekerheid
voor de toekomst en zijn voor de mensen en voor
God tekenen van trouwe plichtsvervulling.

Dierbare echtgenote en beminde kinderen, zoals de
graankorrel die sterft tot sterker leven komt, zo kom
ik door de dood tot het volle Leven. Geloofd dit

woord van de Heer toch! Het zal u allen sterken
en troosten in uw droefheid. Weet dat vader u
dankbaar is om de genegenheid die hij steeds van
u heeft mogen ondervinden. Ik vraag u, goed te
blijven zorgen voor moeder. Spreekt mijn klein-
kinderen, waarvan ik zoveel hield, nog dikwijls over
mij en laat niet na, tijdens de weekendse eucharistie-
viering, mij aan de Heer aan te bevelen. Zo zal de
gedachtenis aan uw vader u nog lang bijblijven.

Voor uw blijken van kristelijk medeleven In
hun rouw danken U oprecht :

De families VAN STRIJTHEM, LAPAGE,
MUSSCHE en VAN CROMBRUGGE.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel