

Dankbaar om alles wat zij voor ons betekenen mocht,  
bidden wij voor de ziel van

## RACHEL VAN STRIJTHEM

echtgenote van Emiel De Cock

geboren te Sint-Maria-Lierde op 27 december 1908,  
ging van ons heen te Zottegem op 2 december 1993,  
gesterkt door het ziekensacrament.

Wij danken al diegenen die met ons de pijn om haar  
gemis delen  
Emiel,  
Lieve, Geert, Karen en Elke.

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?  
Haar waarde gaat die van koralen ver te boven!  
Het hart van haar man vertrouwt op haar  
en het zal hem aan winst niet ontbreken.  
Zij brengt hem geluk, geen ongeluk,  
alle dagen van haar leven.  
Zij opent haar hand voor de behoeftige  
en strekt haar armen uit naar de misdeelde.  
Zij opent haar mond en zij spreekt wijsheid;  
van haar tong komen lieflijke lessen.  
Zij gaat de gangen van haar gezin na  
en eet haar brood niet in ledigheid.  
Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid vluchtig,  
maar een vrouw die Jahwe vreest,  
moet geroemd worden.

Spreuken, 31

Dank aan haar zussen, familie en vrienden die haar  
zo trouw kwamen bezoeken en spontane hulp boden;  
vooral de dichtstbij wonende nichten en de burens Ju-  
lien en Lucienne.