



BLIJVEND AANDENKEN AAN

DE HEER

Richard VANSTRYTHEM

echtgenoot van Mevrouw  
Marguerite DE BILDE

geboren te Deftinge op 9 maart 1910 en  
godvruchtig overleden in het Onze-  
Lieve-Vrouwziekenhuis te Geraards-  
bergen op 6 november 1993. Gesterkt  
door de H. Sakramenten der zieken.

De families :

VANSTRYTHEM, DE BILDE

VANDESANDE en VAN HOORDE

danken voor uw gebed en  
deelneming in de rouw.

*Komt, gezegenden van mijn Vader, in het  
rijk dat voor U is bereid vanaf de  
grondvesting van de wereld (Mt. 25)*

*Met deze woorden vertrouwen wij onze  
dierbare overledene Richard toe aan God  
nu hij van ons is heengegaan.*

*Hij was een goede echtgenoot en een  
lieve vader. Hard heeft hij gewerkt en  
gezorgd voor zijn gezin.*

*Hij voelde zich samen met moeder zo  
gelukkig op zijn hof, verbonden met de  
natuur, steeds meelevend en bekommerd  
om het welzijn van zijn medemensen,  
gedienstig voor iedereen.*

*Zolang hij kon was de zondagsmis voor  
hem een ontmoeting met God, en het  
ontvangen van de hoogdag vervulde hem  
met grote vreugde.*

*In eenvoud heeft hij de Heer gediend.*

*Dierbare echtgenote, kinderen en  
kleinkinderen, dank om de genegenheid  
en goedheid die wij samen mochten  
belevén. Wees voor elkaar een steun in  
deze moeilijke dagen. Wij blijven met  
elkaar verbonden in het gebed.*

---

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

---

Begraaf. Van den Driessche (054) 41 25 50