

« Weest ook gij bereid ». (Luc. 12,40)

+

VROOM AANDENKEN

aan de Heer

ROBERT VAN STRIJTHEM

echtgenoot van Mevrouw

Georgette VAN DEN DOOREN,

geboren te Sint-Maria-Lierde op 9 mei 1922
en er plotseling overleden op 26 december
1979. Gezalfd met de H. Olie.

« Weest waakzaam, want gij kent dag noch
uur ». (Mt. 25, 13).

Dagelijks ervaren wij dat deze vermaning
van de Heer ernstig te nemen is. Wanneer
een mens een dag begint, weet hij niet of
hij hem nog wel eindigen zal. Bij de ontbijt-
tafel heeft de dood Robert verrast. Een plots
overlijden raakt de naastbestaanden tot in
het diepst van hun hart. Meer dan ooit dringt
het dan tot hen door wat die echtgenoot,
vader, schoonvader, grootvader en dat fa-
milieid voor hen betekend heeft. Zijn ge-
negenheid voor zijn echtgenote, zijn goed-
heid en begrip voor het bij hem inwonende
jonge gezin, zijn bewondering voor en zijn
fierheid over zijn kleinkind, Geert, zijn le-
vensblijheid en zijn optimisme waarop hij
zijn huisgenoten, werkmakkers en reisgezel-
len bijna voortdurend trakteerde, dit alles
maakt op dit ogenblik van Robert nog een
schoner en beter medemens. Nu is Robert
de bus ingestapt voor de reis naar de eeu-
wigheid. In gedachten zullen ze hem verge-
zellen, zijn patroons, zijn werkmakkers, met
wie in een goede en aangename sfeer hij

zijn werk steeds verrichtte, die vele mensen
van bonden en organisaties, die hij steeds
veilig door het drukke verkeer heen op hun
bestemming bracht, hen op reis steeds laten
genietend van zijn humor en vriendelijkheid.

Bemінде echtgenote, dierbare zoon en
schoonochter, lieve kleinzoon, deze maal
neem ik van U afscheid voor mijn laatste
tocht. Aan het einde ervan staat iemand op
mij te wachten Wiens komst op aarde wij
op Kerstmis hebben herdacht: Jezus-Christus,
ons alles Verlosser. Ik betrouw op Zijn
woord: « Wie in Mij gelooft, zal leven, ook
al is hij gestorven ». (Joh. 11, 25).

Daarom, U allen dankend om uw genegen-
heid, zeg ik: « Tot weerziens ». Spreekt on-
dertussen voor mij ten beste bij de Heer:
« God, nu de dagen van dit leven plots ten
einde zijn, vragen wij U, dat Gij deze mens
Uw barmhartigheid zoudt betonen; dat hij
onsterfelijk gelukkig mag zijn bij U; wil
hem genadig zijn en laat ons samen met hem
eenmaal bij U de eeuwige vreugde genieten.
Door Christus onze Heer. Amen ».

Erkentelijk voor uw bliken van christelijke deelneming danken U :

Georgette VAN DEN DOOREN, zijn echtgenote.

Ronny en Rosanne VAN STRIJTHEM-VAN PE-
TEGEM, zijn kinderen.

Geert VAN STRIJTHEM, zijn kleinkind.

De families VAN STRIJTHEM, VAN DEN
DOOREN, VAN DAMME, MORNIE.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel