

O dood wat geeft gij ons somtijds harde lessen!  
Hoewel leert gij ons dat het leven maar een schaduw,  
een rook is die spoedig verdwijnen.

†

**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**Werner-Remi VAN STRYTHEM**

SCHEPEN DER GEMEENTE

echtgenoot van

**Mevrouw Gabriëlle Vanden Dooren**

geboren te Sinte Maria-Lierde, de 9 Februari 1909  
en er schielijk overleden, de 7 Juni 1950, voorzien  
van de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was een goede vader, vol zorg voor zijn gade  
en kind; hij was begaafd met goedhartigheid en  
kloekmoedigheid. Hij leefde in vrede en geluk in  
zijn huisgezin, daarom ook werd hij van eenieder  
geacht en zal zijne gedachtenis in zegening blijven.

Zalig de dienaar dien God zal bereid vinden  
wanneer Hij zal komen rekenschap vragen.

Duurbare Echtgenote en Familie, te vroeg en  
pijnlijk is onze scheiding, stort tranen over mijn  
dood maar weest niet ontroostbaar. Stelt uw  
betrouwen op God die nooit verlaat deze die Hem  
getrouw dienen. Weest mij in uw gebeden indachtig.

En gij, mijn duurzame dochter, eert uw moeder al  
de dagen van haar leven, weest haar troost en  
steun in de harde levensstrijd en de God van vrede  
zal u zegenen en bijstaan.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.  
300 dag. afl.

Uitg. Valère Lafort, Maria-Lierde.

De familiën **VAN STRYTHEM, VANDEN DOOREN,**  
**VAN DAMME en VAN DAMME,**

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene,*

**DANKEN U.**