



God is liefde

Een dankbare herinnering aan  
de Eucharistieviering waarin wij samen  
hebben gebeden voor de zielsrust van

## Maria VAN SYNGHEL

Weduwe van de Heer Emiel MERCKX

Geboren te Oudenaarde op 8 december 1922  
en te Gent op 30 juni 2005  
in volle overgave naar haar Schepper teruggekeerd.  
Begeleid door het gebed van de Heilige Kerk.

---

De familie dankt u oprecht  
voor uw aanwezigheid, uw gebed  
en blijken van medeleven.

In schoonheid wil ik sterven, Heer,  
als 't uur is aangebroken  
mijn laatste daad hier is gesteld  
mijn laatste woord gesproken.

O, geef dat ééns dit laatste woord  
die laatste blik zij, liefde,  
die alles uitwist, alles waar  
ik hier uw hart door griedfe.

In schoonheid wil ik sterven, Heer,  
in diep serene vrede  
met U en met mijn medemens,  
verhoor deze vurige bede !

Jeddja



Span