

Treedt jub'lend toe tot waar Hij woont
treedt naderbij zijn aangezicht... Z.J. 404, 2



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

MICHEL VAN SYNGHEL

echtgenoot van Mevrouw

ANIBEL VAN SIMAEYS

geboren te Oudenaarde op 1 januari 1927
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 30 juni 1982,

voorzien van de genademiddelen van onze Moeder
de Heilige Kerk.

Na de volbrachte dagtaak van uren gestadige
werkijver, gedegen plichtsbefef en arbeidslust voor
vrouw en kind, heeft Michel totaal onverwacht en
al te vroegtijdig ook meteen zijn levenstaak als
een afgeweven stuk in Gods handen gelegd: een
heerlijk stralende vroegrijpe vrucht.

Dat het leven aan een zijden draadje hangt, dat
niemand hier zeker is van de duur zijner levens-
dagen, dat het leven zo broos is en vergankelijk als
het stof der aarde, hebben we allen zwijgzaam mij-
merend en met droefmatte ogen starend, geheimvol
begrepen: een reden om altijd ontvankelijk klaar
te staan als de Heer komt. Slechts wat eeuwigheids-
waarde heeft in ons leven, zal blijven.

Het vergankelijk bestaan van Michel zal door de
Heer nu weldra bekleed worden met onvergankelijk-
heid. De Heer, die het laatste woord heeft, moge in
zijn overvloed van barmhartigheid aanvullen wat aan

dit broze leven nog ontbreekt en Michel voorged
opnemen in Zijn alomvattende Heerlijkheid.

Wij, vrienden, werkmakkers en allen die Michel
hebben gekend als een vriendelijke, gediensige en
kalme man, en mochten genieten van zijn diepge-
meende gezelligheid, willen aldus tot de Heer bid-
den en de christelijke levenswaarden verder onaf
gebroken beleven, zoals Michel dit ook in ons mid-
den betracht heeft.

Beste echtgenote en familie, treur niet al te zeer,
want weldra ga ik de Heerlijkheid van Gods' Konink-
rijk binnen. Dank voor uw intense liefde, uw stille
dienstvaardige handen en vele attenties. Blijf mijn
zoon en familie een thuis bezorgen van vredige
geborgenheid.

Heer, nu geef ik U mijn ziel in handen: Gij
zijt mijn Meester en mijn God!

Mw Michel VAN SYNGHEL-VAN SIMAEYS Anibel,
zijn echtgenote;

Hr en Mw Marc en Rita VAN SYNGHEL-DUBOIS,
zijn kinderen;

Jongeheer David VAN SYNGHEL,
zijn kleinkind;

De families VAN SYNGHEL, DEKENS, VAN SIMAEYS
en BISMAN.

danken U van harte

voor de bliken van kristelijke deelneming.

De namis zal plaatshebben op zaterdag 31 juli
1982 om 8.30 uur.

Drukk. Van Herzete - Oudenaarde-Eine