

” Ik ben de Verrijzenis en het Leven ”
zegt de Heer.



Bid voor de heer

Achille Arthur Van Onacker

echtgenoot van mevrouw

Maria Margareta Fostier

geboren te Onkerzele op 17 oktober
1901 en overleden te Geraardsbergen
op 29 april 1983.

—
De families

Van Onacker, Fostier,

De Geyter en Felix

danken U voor uw blijken van
medeleven en kristelijke deel-
neming in hun rouw.

Als een goede vader is hij door het
leven gegaan. Werkzaam, vriendelijk,
gedienstig en eenvoudig van hart. Wij
zullen aan hem de beste herinnering
meedragen, vooral zijn geduld en in-
zet voor zijn zieke echtgenote.

Niemand kent de diepste roerselen
van een mensenhart ; alleen God weet
wat er in hem omgaat. Hij zal ons
ook in zijn goedheid opnemen in zijn
liefde. Bidden wij dan tot Hem : Heer,
gedenk uw dienaar Arthur en al het
goede dat hij gedaan heeft. Neem
hem op in uw rijk van vrede en geluk
en laat hem met uw heiligen binnen
treden in het eeuwig geluk.