

Uw wil geschiede op aarde als in den hemel.

† **BID VOOR DE ZIEL**
van Mijnheer

Alfons Van Onacker

echtgenoot van Mevrouw

Julia Wicheler

Oud-Strijder 1940

*geboren te Geeraardsbergen den 6 Februari 1915,
en bij ongeval overleden te Quenast, den 20
Januari 1948.*

*Wreed is de dood voor de Familie, als ze onver-
wacht komt, plots, slaande in volle gezondheid.
God zij genadig aan hem die er door geveld
wordt, en trooste allen die er door lijden.*

*Hij was voorwaar een vriendelijke en naar-
stige werkman, naar waarde geschat door zijn
gezellen, opgeruimd de zware dagtaak kwijtende.
Werkgevers en werknemers zullen van hem een
ontroerde en goede gedachtenis bewaren.*

*Dubbelt zijn zij te loven die de gevaren der
zwaarste werken trotseren voor vrouw en kroost
en haard. Het zou een mens zijn zonder hart en
zonder rechtvaardigheidsgevoel, die het dagelijks
brood dier dapperen niet zo aangenaam mogelijk
zou willen maken, en niet zou begrijpen dat, als
ze vallen, er meer dan troost zou moeten gegeven
worden. Verhopen we het ook voor hem, die stierf
in 't vervullen van zijn plicht op het groot arbeids-
veld.*

*Ik verlaat u te vroeg, beminde echtgenote, en
laat u de taak over voor ons dochttertje te zorgen.
Dat zij u de taak lichter make door haar braaf-*

*heid en later door haar medewerking. God zegene
u beiden!*

*Gij ook, mijn ouders, broeders, zusters, en allen
die me zo genegen waart, tot wederziens, en
wilt me blijvend gedenken.*

O. L. Vrouw van den Oudenberg bid voor mij.

Drukk. Pieraert.

De Familiën VAN ONACKER,

WICHELER,

DE BODT,

DE CLERCQ,

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hun betoond bij het over-
lijden van hun dierbaren afgestor-
venen

DANKEN U.