

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Elisa VAN ONGEVAL

weduwe van

Mijnheer Richard LEBMAN

geboren te Delftinge, den 23 Juli 1835 en aldaar
godvruchtig overleden, den 28 Januari 1944,
versterkt door de H. H. Sacramenten.

Lid van de Confrerie van de Geloovige Zielen

De vrouw die wij betreuren was bezielde met de
vurigste gevoelens van goedhartigheid, liefde,
oetmoedigheid, zedigheid en verduldsheid.

H. Paulus.

Veel heeft zij gewerkt, veel heeft zij gezorgd in
alles liet zij zich leiden door haar christelijk geweten.

Zij heeft den Heer gediend in den eenvoud des
harten; en heeft getracht naar zijn geboden te
leven en zijnen H. Wil te volbrengen. In leed, kom-
mer en verdriet zocht zij haren troost bij God.

Het verblijf op aarde is een korte beproeving vol
wee en lijden; het geluk des Hemels daarentegen
is voor eeuwig en zonder einde.

Gebied dan, o Heer, dat de Engelen hare ziel
opnemen en dragen naar het hemelsch Vaderland,
opdat zij die in U geloofd en gehoopt heeft, daar de
eeuwige vreugde zou mogen genieten.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

Mijn Jezus, barmhertigheid. 300 d. afl.
300 d. afl.

R. I. P.

Dr. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.

De familiën VAN ONGEVAL en CLINQUANT,

*zeer gevoelig voor de blijken van kristene deelneming
en geboden bij het afsterven van hunne teergeliefde
zuster, schoonzuster, tante en nicht.*

DANKEN U.