

" Gelijk zij die vermoeid zijn van de nacht en wachten op uw morgen, zeg ik : Kom, Heer Jezus, kom "



Gedenken we dankbaar Gods goedheid en mildheid in het leven van de heer

Emiel VAN ONGEVAL

weduwnaar van mevrouw
ELISE DE BOE

De Heer gaf hem het levenslicht te Deftinge op 15 januari 1889 en ging er naar een nieuw leven op 5 oktober 1975. Gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk.

Onze dierbare overledene, Emiel, van wie we afscheid nemen, was een man van het oude, trouwe geloof. Zijn leven verliep stil en onopvallend tussen de mensen van zijn parochie. Hij kende ze allen en leefde met hen mee en had belangstelling voor hun werk.

Het lange familieleven, midden de bezorgde en verzorgde toewijding van kinderen en kleinkinderen, was goed gevuld met de liefde voor zijn echtgenote, gezin en bedrijf. In alles gaf hij aan God de ereplaats. Van huis uit had hij geleerd vreugde en leed te aanvaarden, en rustig te betrouwen op Gods kracht in leven, lijden en sterven. " Hoe zouden wij elkaar kunnen beminnen zo Hij ons niet had liefgehad "

Het goud van het huwelijksleven was de bekroning van de taai en overtuigende werkkraft die hem bezielde, en hem typeerden als de

fiere landbouwer, met hart en ziel verbonden aan land en vruchten. Een priester onder zijn kleinkinderen was de kroon op het eenvoudig maar schoon geloofsleven. Helaas.... de lijdensweg was lang en hard. Maar op een bewonderenswaardige wijze leefde hij met blik en gebaren mee met al wat rond hem gebeurde. Goed bewust dat hij ging heengaan, aanvaardde hij rustig, kalm en gelaten het laatste offer, dat hem nu brengen zou naar de hemel. Zijn lichaam wordt als de graankorrel toevertrouwd aan de gewijde aarde, maar de oogst is rijp voor de verheerlijking.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik was zeer gelukkig in de drukke dagen van hard werk, zeer gelukkig in uw midden in de laatste jaren. U deed alles goed, voorbeeldig en eenvoudig. Veel dank voor zoveel aandacht in genegenheid en zorgen. Bewaar het geloof, zin voor werk en vooruitgang. Hierin wordt u gesterkt door uw levenshouding en gebed voor hen die u zijn voorgegaan.

Beste schoonzuster, bloedverwanten en vele vrienden, bidt voor mij, zo blijven we altijd één zoals het vroeger was.

De families VAN ONGEVAL, DE BOE,
CLINQUANT, DE GELAN,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Mevr. Miserez, Deftinge