

H. Hart van Jezus, zaligheid van die in U hopen, ontferm U onzer.

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Gustaaf VAN ONGEVAL

Lid van de Confrerie der Geloovige Zielen

Echtgenoot van Mevrouw

OCTAVIE DE GEYTER

geboren te Delftinge den 22 Mei 1877 en er godvruchtig overleden op 9 Februari 1946

voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

Hij was een vrome kristene huisvader, die alleen aan God dacht en aan het welzijn van zijn huisgezin. Werken voor zijn vrouw en kinderen was z'n groote bezorgdheid en zorgen dat zij niets te kort hadden, want hij was een man met een goed hart. 's Zondags vervulde hij zijn plicht zooals elk kristen mensch behoort. Maar daarbij voegde hij eene groote godsvrucht tot Onze Lieve Vrouw en zeer dikwijls ging hij met groote godsvrucht naar het genadeoord van den Oudenberg.

God heeft zijn schoone ziel beproeft lijk het goud in het vuur. Op het oogenblik dat hij met vreugde van zijnen ouden dag zou mogen genieten, werd hij plots gesla-

gen door eene verschrikkelijke ziekte. Maanden lang heeft hij geleden, nu eens in een ziekbed, dan in een zetel, maar de pijnen verlieten hem niet...

Vaarwel, duurbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen; uw vader die u zoo beminde moet u nu verlaten: het is Gods wil, wij moeten ons onderwerpen. Leef zo zoals ik en later zullen we elkander weerzien in de zalige eeuwigheid.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

Onbevlekt Hart v. Maria, bid voor ons.

300 d.afl

R. I. P.

Een milde troost waren ons Uw bliken van kristelijke deelneming bij het afsterven van Hem die ons zoo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën VAN ONGEVAL,

DE GEYTER,

DE SMET,

en DEFREYNE.

Druck. J. LOSSEZ-PENNEWAERT, Gaffelstraat, 45.