

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap geven.



Vroom aandenken aan

DE HEER

JULES VAN ONGEVAL

weduwnaar van Mevrouw
HELENA SCHOTTE

geboren te Hemelveerdegem op 20 juli 1905 en
godvruchtig overleden in het Algemeen Zieken-
huis Sint-Elisabeth te Zottegem op 7 december
1989, nadat hij de Pauselijke Zegen en de
Ziekenzalving ontvangen had.

De families **VAN ONGEVAL, SCHOTTE,**
BOEMBEKE en **VAN DEN BERGHE,**

danken U voor uw gebed en blijken van
deelneming.

" Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van
deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid
waarvan ons de openbaring te wachten staat " (Rom. 8, 18). Het leven heeft deze mens niet
gespaard : reeds vroeg diende hij te rouwen om
de dood van een zestienjarige zuster, en de
oorlog bracht hem de droefheid om een broer
die sneuvelde. Samen met zijn echtgenote werk-
te en zorgde hij voor een gezin van zeven kin-
deren. Als vader moest hij vier ervan zien heen-
gaan vóór hem. Enkele jaren terug ontviel hem
zijn echtgenote met wie hij zovele goede en
kwade dagen had gedeeld.

Om de dood van deze man treuren zijn kin-
deren en kleinkinderen, want lijden en tegenslag
helpen dragen, scheidt sterke familiebanden. Zijn
kinderen waardeerden hun vader om de moed
en de kracht waarmee hij hen in het leven is
voorgegaan. Behalve de ziekte die hij te dragen
kreeg kon hij in zijn oude dag toch nog geluk-
kig zijn om tien kleinkinderen en twaalf achter-
kleinkinderen, die hem allen op de handen droe-
gen en waarop hij zo fier was.

God, wij blijven ons verbonden voelen met ons
vader en ons grootvader. Wij houden zijn naam
in herinnering en zijn U dankbaar Heer, om de
wijsheid van zijn oordeel, om de mildheid van
zijn hart, om de eenvoud van zijn geloof. God,
schenk rust en verkwikking aan deze mens, die,
vermoeid van de aardse taak, nu aanklopt aan
Uw vaderhuis. Neem hem op in uw vreugde
Heer, als een goede en trouwe dienaar,