

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Pieter Francis VAN ONGEVAL

echtgenoot van

Mevrouw Aimée PREMEREUR

geboren te Delftinge, den 1 November 1872, en aldaar
godvruchtig overleden den 4 Mei 1946.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie der Geloovige Zielen.

Hij leerde den Heer kennen vanaf zijne prilste
jeugd en hij is in vrede met God gestorven.

Om zijn rechtzinnigheid, zijne zachtheid en dienst-
willigheid werd hij door allen gezocht. Voor vrouw
en kind was hij de trouwe echtgenoot en goede vader.

Hij heeft lang en veel geleden in zijn lichaam,
droeve dagen gekend en slapeloze nachten doorge-
bracht; maar nooit heeft die beproeving hem tegen
God opgejaagd; Hij was tevreden met Gods H. Wil
en heeft tot het einde grootmoedig zijn offer gedragen.
Wat ik geleden heb is voorbij o Heer, en wat ik van U
zal ontvangen zal eeuwig duren. H. Theresia.

Dierbare echtgenote en kinderen voor mij is de tijd
der beproeving voorbij: ik verlaat een wereld vol ellende
en ga mijn Rechter en Schepper te genoet. Troost u
in gebed en blijft malkander steunen. Mijne geliefde
Familie, vaartwel. Bidt allen voor mij. Tot hiernamaals.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U. 300 d. afl.

R. I. P.

Drukk. Pauwels, Geeraardsbergen.

de familie van ongeval,
premereur,
de smet,
van dammé,

danken voor de blijken van genegenheid en
sympathie bij het afsterven van hun be-
minden echtgenoot, vader, schoonvader,
schoonbroeder, oom, neef en bloedberuani.