

Gelukkig die in God geloven
Als zulke wonden 't harte slaan...
Het is de Vader van hierboven
Die 't zo gewild heeft en gedaan.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Raphaël - Jerome VAN ONGEVAL

zoon van Mijnheer Jules en van Mevrouw
Hélène SCHOTTE,

geboren te St.-Jans-Hemelveerdegem
de 14 maart 1934 en godvruchtig overleden in
het stedelijk hospitaal te Aalst de 10 augustus 1959,

voorzien van de laatste H.H. Sakramenten
en de Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis».

Van kristene ouders opgevoed, was
hij nu de liefdevolle zoon, teerhartig
broeder en voorbeeldige jongeling ;
altijd vrolijk en opgeruimd van gemoed,
altijd bereid elkeen dienst te bewijzen,
zo is hij voorbijgegaan, het goed doende.

Bij de dood worden de jaren niet
geteld ; maar is het pijnlijk zo jong te
sterven, het is misschien gevaarlijker
langer te leven ; het is geschied zoals
het de Heer beliefdde.

Wanneer gij, ouders, het gevaar
zaagt, hebt gij noch onkosten noch ge-
beden en beloften gespaard ; en nu
zucht gij : Mijn God, waarom ontrukkt Gij
ons die duurzame zoon en broeder ?
Geheim, diep geheim... doch als kris-
ten buigen wij het hoofd en vol onder-

werping bidden we : Onze Vader, Uw
wil geschiede !

Duurbare ouders, broeders en zus-
ters, troost u over mijn vroegtijdig
scheid. De Heer steune uw teneer-
geslagen harten : Hij beziele u met de
vertroostende gedachte uit het geloof
opdat gij niet treuret gelijk zij die geen
hoop hebben. Bidden wij : Heer Jezus,
gedenk zijn offervolle leven, doe hem
barmhartigheid en geef hem de eeu-
wige rust.

Allerheiligste Hart van Jezus, bescherm onze
familie. 300 d. afl.



De families VAN ONGEVAL, SCHOTTE,
BOEMBEKE en VAN DEN BERGHE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitg. V. Lafort, St.-Maria-Lierde