

God, neem hem op in Uw vreugde en laat zijn goedheid in ons hart bewaard blijven.

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Remi, Cyriel VAN ONGEVAL

echtgenoot van Mevrouw

IRMA VAN AUDENHOVE

geboren te Hemelveerdegem op 14 maart 1907
en plotseling overleden te Lierde
op 17 augustus 1987.

Gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

†

De families

VAN ONGEVAL, VAN AUDENHOVE,

BOEMBEKE en OTTE,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Een vader, vergrijsd in jaren, is van ons heengegaan. Als man deelde hij lange jaren vreugde en verdriet met zijn echtgenote. Omdat zijn leven zo betekenisvol is geweest voor zijn naastbestaanden kost het hen moeite deze mens aan God terug te geven. Werkend en zorgend ging hij de zijnen voor in het leven, hen lerend dat juist werk en zorg ten goede komen aan een gezin en ook vreugde kan bijbrengen. Daar hij als gelovige mens door

het leven is gegaan was hij ervan overtuigd dat aan Gods zegen alles is gelegen en trachtte hij zich die zegen waardig te maken. Aldus laat deze man het beeld na van een goede echtgenoot, een wijze en vooruitziende vader, een grootvader bij wie alle kleinkinderen steeds welkom waren, een diep gelovig christen mens.

Dierbare echtgenote, hoe heb ik uw liefde en uw zorg mogen ondervinden, vooral tijdens mijn laatste levensjaren. Zoals wij vroeger onze vreugden en kommer deelden, zo hebben wij in onze ouderdom de ongemakken van de oude dag gedeeld en ze voor elkaar draaglijk gemaakt. Ik dank u om alles wat gij voor mij geweest zijt, ik dank God dat gij mijn echtgenote mocht zijn tijdens mijn leven.

Bemide kinderen, de regelmatige bezoeken die gij uw ouders, samen met uw gezin bracht, zijn voor mij altijd aangename uren geweest, en de hulp die gij thuis kwaamt brengen was een teken van uw genegenheid voor uw oude vader en moeder. Ik dank u allen om uw opmerkzaam hart. dat u ingaf wat moeder en mij aangenaam was.

Beste kleinkinderen, gij waart mijn vreugde en mijn trots. Moge mijn beeld u bijblijven. Ik hield zeer veel van u, en moogt gij allen « lukken » in uw verder leven.

« Heer, wij danken U om ons vader, om zijn werk en zorg voor ons, om zijn wijsheid, om zijn hart dat zo van ons allen hield. Aanvaard deze mens na volbrachte levens-taak en laat hem delen in de vreugde die Gij aan Uw uitverkorenen hebt toegezegd ».

Begrav. en Crem. L. Haustraete - Ritserveldt
Druk. A. De Borre - Lierde - Tel. 055/42 20 91