



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Richard VAN ONGEVAL

echtgenoot van

Mevrouw Germaine THYS

geboren te Deftinge op 10 juni 1907 en
thuis overleden op 4 oktober 1991,
gesterkt door de H. Sakramenten.

Heer onze God Gij kent de droefheid en
de smart nu vader zo onverwacht van ons
is heengegaan.

Hij die zo goed was voor ons. Zijn grote
vreugde en verlangen was het geluk van
zijn gezin.

Hij stelde geen hoge eisen aan het leven
maar verstond de kunst om in het gewone
van iedere dag het geluk te vinden.

Samen met moeder heeft hij hard ge-
werkt en gezorgd voor ieder van ons.

Hij was begaan met de noden van de

medemens en leefde intens mee met het
gebeuren in de gebuurte en op de pa-
rochie. Zijn grootste aandacht ging naar
de eenvoudigen en de zwaksten.

Diep gelovig en vertrouwend op God
vond hij zijn sterkte en vreugde in het
gebed. God wij danken U voor vader voor
al het goede dat wij door hem mochten
ervaren. Moge hij nu delen in uw eeu-
wige vreugde.

Dierbare echtgenote, kinderen, klein- en
achterkleinkinderen, wij waren zo innig
met elkaar verbonden. Dank voor uw ge-
negenheid. Moge de Heer U allen ster-
ken, wij blijven met elkaar verbonden in
het gebed.

De families VAN ONGEVAL
THYS
DE GEYTER
DE COUVREUR

danken U voor de blijken van kris-
telijke deelneming en uw gebed.

Rouw. V.d. Driessche

van de maele