

Gebenedijd zijt Gij...
de dood komt aangedreven,
o Moeder, maak me blij
na dit... in 't ander leven !

(Guido Gezelle)



**Uw gebed geleide op haar tocht
naar de eeuwigheid**

J u f f r o u w

ANNA - AIMEE VAN ONGEVALLE

geboren te Sint-Maria-Lierde op 18 oktober 1900. Na een langdurige ziekte ging zij tot haar Schepper terug in de Sint-Franciscuskliniek te Brakel op 4 november 1977, nadat ze de pauselijke zegen had ontvangen en door de ziekenzalving aan de lijdende en verheerlijkte Kristus was toevertrouwd.

« Juffrouw Anna » zoals de mensen haar noemden, was voor de parochie een begrip geworden van overtuigd geloofsleven, van kerkelijke afhankelijkheid, van Mariale vroomheid. Haar ijver in het verleden voor de toenmalige « Maria-congregatie » is nog zeer velen bijgebleven. De rozenkrans was haar toevlucht in wel en wee. Bij Maria leerde ze :

in lijden wijs te worden,
in voorspoed dankbaar te zijn;
de kronkelwegen van het leven
te zien als het pad van de Heer
getrokken voor ieder mens
tot eigen heil en zegen.

Dierbare Familieleden, in de stilte en teruggetrokkenheid waarin ik mijn laatste jaren heb doorgebracht mocht ik steeds rekenen op uw belangstelling en dienstbaarheid. Samen met mijn zuster Jeanne, heb ik menigvuldig gebeden en wel eens met heimwee naar het verleden mijn leven herdacht. U allen, en vooral Jeanne die mij dag en nacht heeft bijgestaan, dank ik om de opbeuring die gij mij geschonken hebt. Bidt voor mij nu ik ben uitgevaren uit dit leven de eeuwigheid tegemoet :

Blijf mij nabij wanneer het avond is,
wanneer het licht vergaat in duisternis,
wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet,
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet.



De families
VAN ONGEVALLE - BUYSSE,

**danken U voor de gebeden en
deelneming in hun diepe rouw.**

De Beiaard