

*«De vrede van God, die alle begrip
te boven gaat, zal uw harten en uw
gedachten behoeden» (Filip. 4,7)*

*«Thans zien wij in een spiegel, on-
duidelijk, maar dan van aangezicht
tot aangezicht» (1 Kor. 13,12)*

**BIJ OM VREDE
VOOR DE HEER**

ARMAND VAN ONGEVALLE

**ECHTGENOOT VAN MEVROUW
MARIA VINDEVOGHEL**

Geboren te St-Maria Lierde
op 24 maart 1904,
er vroom overleden
op 2 juni 1970,
gezalfd met de H. Olie der zieken
Voorzitter van de Kerkraad

Deze man moest de dood niet vrezen, hij
was gereed. Met DAG HAMMERSKJOLD mocht
hij getuigen

“Morgen zien wij elkaar,
de dood en IK.

Hij zal zijn degen stoten
in een wakend man.”

Armand was 'n man eerlijk voor God en zijn
medemens. - Diepgelovig, 'n voorbeeldige
echtgenoot en vader en 'n stoere werker.
Als president van de Kerkraad: eerbiedig,
trouw en begrijpend.

Geliefde echtgenote, samen waren wij geluk-
kig. Veel en diepe vreugde heb ik beleefd
aan U, aan onze kinderen, kleinkinderen en
familie - Zij zullen U omringen met fijne
zorgen en dankbare liefde, daar ben ik ze-
ker van! Aan zielelafenis heb ik overvloed.
Al mijn vaderlijke dank!

“Mijn Herder zijt Gij, o mijn Heer,
aan niets ontbreekt het mij” (ps 22)

En dit was het lied van mijn leven:

“Wanneer ik door velden ga

en zon en hemel gadesla,

dan weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt

en buig mij voor uw majesteit.

U zingt mijn ziel op blijde toon:

mijn God, Gij zijt oneindig schoon”. (ps. 18)

Uw gebed voor de dierbare overledene was
ons een zoete troost, Uw deelneming een
ware steun in deze diepe smart.



Hiervoor danken U :

Mevrouw Armand Van Ongevalle-Vindevoghel,
Dokter en Mevrouw René Van Ongevalle-
Watté,

Heer en Mevrouw Urbain Van Waeyenberge-
Van Ongevalle,

Juffrouw Elisabeth Van Ongevalle,

Heer en Mevrouw Jules Van Oudenhove-Van
Ongevalle,

De families Van Ongevalle, Vindevoghel
Buisse, Delbeke.

RVN
29-5

VAN DAMME



GEKROET, O KRUIS,
ONZE ENIGE HOOP.