

\* Ik ben de verrijzenis en het leven.

Wie in Mij gelooft zal leven.

ook al is hij gestorven.

En ieder die leeft in geloof aan Mij

zal in eeuwigheid niet sterven ».

(Johannes 11, 25-26)

Gelovend in het eeuwig leven  
bidden wij voor de zielrust van

## **Clement VAN ONGEVALLE**

Hij werd geboren te Everbeek  
op 22 november 1922.

Hij keerde terug in de liefde van de Heer,  
thuis te Everbeek op 20 februari 1992,  
gesterkt door de heilige Sacramenten  
der zieken en de Pauselijke Zegen.

De Kerk verlangt van haar gelovigen dat zij  
zich als christenmensen gedragen, door het  
beoefenen van de naastenliefde. Hoe wij dat  
moeten doen heeft Jezus ons voorgeleefd en  
vernemen wij talloze malen uit het evangelie.

Het leven van Clement beantwoordde volledig  
aan wat het evangelie (Lucas 6, 36-38) ons  
vraagt :

— « Oordeel niet, dan zult ge niet geoor-  
deeld worden ». Clement kende zichzelf en de  
mensen met hun sterke en zwakke kanten. Hij  
zag in elke mens het goede. Hij was mild en  
oordeelde niet.

— « Veroordeel niet, dan zult ge niet ver-  
oordeeld worden ». Clement beseft hoe het

gedrag van mensen bepaald kan worden door  
omstandigheden buiten hun wil. Hij veroor-  
deelde niet.

— « Spreek vrij en ge zult vrijgesproken  
worden ». Clement rekende de mensen hun  
fouten niet aan. Hij kon niet alleen vrijspreken  
en vergeven, maar ook vergeten. Hij was een  
grootmoedig mens.

— « Geef en u zal gegeven worden ».   
Clement gaf steun waar er nood was. Maar  
hij gaf vooral zichzelf : in de verzorging van  
zijn hoogbejaarde vader, in zijn ijver voor de  
kerk, in zijn raad en hulp aan mensen in  
moeilijkheden.

In Clement verliezen wij allen — zijn fami-  
lie, de mensen van Everbeek en de vele  
vrienden — niet alleen een zeer beminlijk  
man, maar ook een christenmens die wij  
zonder voorbehoud mogen navolgen.

Onze droefheid bij dit afscheid is geen  
droefheid zonder uitzicht. Als gelovige mensen  
weten wij dat er na dit leven een tweede  
leven komt. Op dit nieuwe leven heeft Clement  
zich welbewust voorbereid : zelf verzocht h j  
om de ziekenzalving. Heel sereen is hij naar  
zijn Heer teruggekeerd.

Ook bij ons leeft hij voort in onze piëteits-  
volle gedachtenis. Wij zullen trachten zijn  
levensstijl van vrede en verzoening, van mild-  
heid en barmhartigheid na te volgen.



Voor uw gebeden en uw deelneming in de  
rouw, dankt U de familie van de dierbare  
overledene.

---

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91