

"God, wees mij barmhartig en zeg en mij.
toon mij het licht van uw aanschijn."

†

De Heer dankend om zijn leven
van trouw aan God en de naaste
bidden wij nu voor de ziel^erust van
de heer

Cyriel VAN ONGEVALLE

echtgenoot van mevrouw
Alice Meulyzer

geboren te Deftinge op 23 november 1895
en zacht ontslapen te Geraardsbergen,
op 11 augustus 1980.

De families Van Ongevalle, Meulyzer,
Van Liefferinge en Leeman

danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Uitg. Miserez, Deftinge

Het heengaan van een rechtschapen en
gelovig mens, zoals Cyriel, is voor onze
kristen gemeenschap altijd een zwaar
verlies.

Door de Heer werd hij uitgerust met een
goede gezondheid en een kloek hart. Meer
dan 50 jaar lang heeft hij met zijn oplet-
tende en geliefde echtgenote vreugde en
blijdschap, maar ook lijden en beproeving
gedeeld. Met wilskracht en een ijverige
werkklust heeft hij op zijn bedrijf hard ge-
zwoegd voor het geluk en het welzijn van
zijn groot gezin waarop hij terecht fier
en trots mocht zijn. Bij zijn geburen en in
zijn omgeving was hij gekend als een blij-
moedig, opgewekt mens dankbaar voor
een bewezen dienst en bereid tot weder-
dienst.

Toen zijn rustige levensavond gestoord
werd door een pijnlijke ziekte heeft hij
zonder klagen en met gelatenheid het
kruis aanvaard. Dank zij zijn diep geloof
waarvan hij krachtig getuigde door gebed,
door trouw aan de zondagnis en later door
de H. Mis van elke dag was hij voorbereid
op de reis naar de eeuwigheid.

Dierbare echtgenote, wij waren samen ge-
lukkig en tevreden. Voor u is mijn heen-
gaan een harde beproeving. Dank u voor
uw vele toegewijde zorgen. Ik wacht op u
bij de Heer.

Lieve kinderen en kleinkinderen, altijd
was ik met u begaan. Wees goed voor
moeder en blijf trouw aan uw geloof. Zo
wordt dit afscheid eens een blij weerzien.
En gij, familieleden en vrienden, vergeet
me niet in uw gebeden.