



Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Margarita Amata Odila
VAN ONGEVALLE

Weduwe van de heer
Ottho VAN ROY

Geboren te Denderhoutem
op 10 november 1902
en overleden in het O.-L.-Vrouwziekenhuis
te Aalst op 8 maart 1994.

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt hij steeds met stille overmacht,
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
(Oosterhuis)

*De familie
dankt U voor uw blijken van deelneming
in de rouw en uw aanwezigheid op de
uitvaart.*

Begraaf. Depoorter - Druk. De Wever