

Een rijke ondervinding is de kroon der ouderlingen, en de vrees des Heren is hunne eer.

Eccl. XXV.

✠ BID VOOR DE ZIEL ✠

van MIJNHEER

Omer VAN ONGEVALLE

Lid van de Bond van het H. Hart
en alle godvruchtige genootschappen,
en vereerd met het Kruis
« Pro ecclesia et pontifice ».

Vijftig jaar Voorzitter der kerkfabriek.

geboren te St Maria-Lierde, de 6 Mei 1858 en
aldaar in de Heer ontslapen, de 4 Februari 1948.

Gesterkt door de Troostmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.

De weg der waarheid heb ik gekozen, O Heer,
en uwe oordelen heb ik niet vergeten. Ps. 118.

De duurzame overledene was een rechtschapen kristen, godvrezend en trouw aan zijn katholieke plichten welke hij in gans zijn levenswandel beleed door rechtvaardigheid en eerlijkheid, door zijn diep geloof en edelmoedige toewijding. Al zijn iever voor het goede vond hij in aanhoudend gebed en in de genadebron der H.H. Sacramenten. Hij beminde de plechtigheden van de godsdienst en de luister van Gods tempel.

68 jaren was hij lid en 50 jaren voorzitter van de kerkraad, welke hij met wijs beleg heeft bestuurd.

Vriendelijk en godsdienstig als hij was werd hij van elkeen geacht en bemind. De lof van zijn deugden en zijn goedheid is in ieders mond.

Welaan dan, goede en trouwe dienaar, treed in tot de vreugde des Heren. Matth. XXV 23.

Duurbare Broeders, Zuster en Familielieden, ik laat u een erdeel van eer en deugd, van toewijding aan plicht en godsdienst. Bewaart trouw mijn aandenken en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

De familiën **VAN ONGEVALLE** en **VAN HELLEPUTTE** danken U voor de blijken van genegenheid hun betoond bij het afsterven van hun teergeliefde broeder, schoonbroeder, oom, grootoom en kozijn

MIJNHEER

Omer Richard VAN ONGEVALLE

Dr. « De Beinaard » Sottegem