

Ik zie de Hemelen geopend. (Act. Apost. VII,55)



ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer

## Omer VAN ONGEVALLE

echtgenoot van Mevrouw

Mariette GOEDERTIER

Dokter in de geneeskunde

Erelid van de Bond van het H. Hart

Voorzitter van de plaatselijke Davidsfondsafdeling

geboren te St Maria-Lierde, de 28 Januari 1905,  
schielijk overleden te St Maria-Oudenhove, de 17 Augustus 1954.

Gezalfd met het H. Oliesel.

"Bekleed U als Gods' geliefde, met innige barmhartigheid, met goedheid, met ootmoed en zachtheid... Wees verdraagzaam... Trek over dit alles de liefde aan, die de band is der volmaaktheid. Leer en vermaan in alle wijsheid. Al wat gij doet door woord en daad, doe het in de naam van Jezus de Heer., (Coloss.)

De dierbare overledene had deze aansporing van de Apostel tot zijn levensprogramma gemaakt. Als Echtgenoot en Vader schonk hij de edelste gaven van verstand en hart aan zijn gezin, waarvan hij zoveel hield. Hoe gelukkig was hij in de ogenblikken die hij te midden van de zijnen kon doorbrengen. Als Dokter was hij de zachte vader van zijn zieken; was hij de man van plicht en eer; heeft hij gewerkt en gezwoegd; was hij bereid dag en nacht Als christen mens was hij een voorbeeld! godvruchtig, rechtvaardig en eenvoudig. En boven alles trof ons in hem zijn grote goedheid, die leesbaar was in zijn opgeruimde blik, en die openstraalde in zijn daden, welke nu nog de stille getuigenis blijven van zijn edel hart en schoon gemoed.

Heer, wij begrijpen U niet altijd. Wij mogen U ook niet vragen: "Waarom..? Maar is het misschien door de offers en genaden die zulke mensen voor en over ons volk brengen, dat ons volk zich weer moet verheffen?

Wij danken U, Heer, omdat Gij ons zulk een goed mens hebt laten ontmoeten op onze weg naar U.

Dierbare Echtgenote, we begrepen elkander zo goed. Gij waart mij een steun in de blijde en droeve dagen. Steeds kon ik op U rekenen. Wees nu nog de sterke vrouw om dit onbegrijpelijke te aanvaarden in geloof en vertrouwen. Ik help U van uit de hemel.

Mijn dierbare Kinderen, ik heb U geleerd wat liefhebben is, ik heb U getoond wat het is: goed zijn en offeren, altijd met een blij gelaat. Dit wilde ik U meegeven in het leven. Bewaar dit voor Moeder en voor alle mensen. Zo zal ik steeds onder U voortleven.

Beste Familieleden en Vrienden, en allen die U nu leeg voelt van verdriet, ik zal U helpen, om in de komende dagen, in het offer te berusten. Bidt allen voor mij.

Maria, Koningin ten Hemel opgenomen, bid voor mij.  
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U (300d.)

DE HEER GEVE HEM DE VREDE!



Mevrouw VAN ONGEVALLE,

KINDEREN EN FAMILIE

danken U om Uw bliken  
van christelijke deelneming.

Uitg. Jooris, Faliestr., St Ma.-Oudenhove