

" Gij hebt mijn hart met levensvreugde vervuld,
meer dan een rijke oogst mij kan geven " (Psalm 4)



Dankend is onze herinnering
aan de heer

RENE VAN ONGEVALLE

echtgenoot van mevrouw
ESTHER VAN MUYLEM

geboren te Deftinge op 9 maart 1900 en er zacht
in de Heer ontslapen op 5 oktober 1975, voorbe-
reid door de HH. Sacramenten.

Rustend Onderwijzer
Voorzitter van de H. Hartbond
Ondervoorzitter van de Bond voor
Gepensioneerden - Lid C. O. V.
Bestuurslid van de Bond voor Grote en
Jonge Gezinnen.

In volle inspanning om een schone oogst is
deze actieve man haastig heengegaan, zonder
iemand tot last of zorg te zijn. Zijn lichamelijke
aanwezigheid werd plots afgebroken door de
verraderlijke hartaanval... Maar dat ontzielde
lichaam sprak rustig over de volle lading van
een grootmoedige ziel.

In kommer en zorg om het goede in de parochie-
gemeenschap, met zijn typische zin voor kame-
raadschap, humor en christelijke levenshouding,
was hij de kluchtige toneelspeler, en in de
plaatselijke verenigingen een vriend, wijze raad-
gever en onopvallende werker. Het zat er diepin,
daarom ook kostte het hem niet veel moeite om
het te vertolken. Waar mensen samenkwamen

om te bidden, om schoon van het leven te
houden, om een oplossing te zoeken voor de
hangende levensproblemen had hij zijn plaats
om begeistert mee te werken. Velen zullen
hem missen omdat hij niet kan vervangen wor-
den.

Zijn diep geloof van huis uit, zijn gewaardeerd
levensoptimisme, waren de inspiratie en de
krachtbron om het vol te houden tot de laatste
dag toe.

Zijn geliefde echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren werden diep getroffen door dit plots heen-
gaan. Zijn zorg en gebed in de hemel zal zeker
dit zijn : moeder werkdadig bijstaan in haar
grote eenzaamheid... en eensgezind het ideaal
van vader gestand houden in een werkzaam en
deugdzzaam leven....

Beste broer, schoonzusters, neven en nichten,
bidt veel voor mij, vaartwel en tot weerziens.
Beste vrienden uit de H. Hartbond, uit de Bond
voor Grote en Jonge gezinnen, uit de Bond voor
Gepensioneerden, uit C. O. V., mijn levensbe-
trachting is altijd geweest : zó spreken en
werken dat er bij het heengaan een lege plaats
openblijft.... Ik dank u hartelijk voor uw aller
genegenheid en bijdrage voor de goede zaak
die ik in de hemel blijf behartigen.

De families VAN ONGEVALLE, VAN MUYLEM,
VAN LIEFFERINGE en OTTE,

danken U voor uw gebeden en blijken
van deelneming hun betoond in hun rouw

Uitg. Mevr. Misrez, Deftinge