



A LA PIEUSE ET CHERE MEMOIRE DE
MONSIEUR

Virgile VAN ONGEVALLE

veuf de Dame

Jeanne EXTERDAEL

né à Everbecq le 13 mars 1895 et décédé à
Flobecq le 27 mars 1984, muni des Sacrements de
Notre Mère la Sainte Eglise et de la Bénédiction
Pontificale.

Nous croyons que Virgile
est vivant parmi nous,
il restera vivant dans nos cœurs.

“ Il a fait ce qu'il a pu ”.
C'est la plus grande chose
que l'on puisse dire
de quelqu'un.

A Dieu, mon affection,
à vous tous que j'aime.

Les familles :

VAN ONGEVALLE, EXTERDAEL,
CLINQUANT et SOMERS,
vous remercient.

Imp. Leleux - Flobecq - T. 44 74 79



IN BLIJMOEDIGE HERINNERING AAN
DE HEER

Virgile VAN ONGEVALLE

weduwnaar van Mevrouw

Jeanne EXTERDAEL

geboren te Everbeek op 13 maart 1895 en god-
vruchtig overleden te Vloesberg op 27 maart 1984,
voorzien van de H.H. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

“ Er is een goed mens gestorven ”

Maar sterven is niet meer dan minder
hier zijn.

Een soort van weggaan
om beter, om langer
te blijven.

Verliezen
en hoe dat kan verrijken.

Sterven is de lege plek
die blijft
op een zomerbank bij valavond
de leegte die wij vullen
met gedachten als

“ er is een goed mens gestorven ”

De families :

VAN ONGEVALLE, EXTERDAEL,
CLINQUANT en SOMERS,
danken U.