

Zalig de dienaar
die de Heer bij Zijn komst bereid vindt.



TOT VROOM AANDENKEN
aan de Heer

HENRI VAN OORTEGEM

zoon van wijlen Isidoor Van Oortegem

geboren te Elst de 6 november 1904
en overleden te Opbrakel de 30 augustus 1974,
tijdig bediend met de H. Sakramenten der zieken.

De Heer heeft ons het einde verborgen gehouden,
opdat wij de dag van onze dood niet kennende, deze
steeds als nabij zouden beschouwen.

De duurzame overledene was een rechtschapen man,
eenvoudig en goedhartig heeft hij onder zijn medemen-
sen geleefd.

Al wat hem overkwam, nam hij gewillig aan, onder-
worpen aan de H. Wil van God en hij had geduld in
de slepende ziekte.

Laten wij met de H. Kerk bidden: « Barmhartige God
wij smeken U voor de ziel van Uw dienaar, die Gij van-
daag tot U geroepen hebt; dat de Engelen hem ont-
vangen en naar het hemels Vaderland geleiden, opdat
hij de eeuwige vreugde bezitte, want op U, Heer, heeft
hij al zijn hoop gesteld, door Kristus onze Heer ».

Aanvaard dan, o Heer, mijn offer als de stille gave
tot het tijdelijk en eeuwig welzijn van al mijn familie-
leden.

Heer, zeg en allen die mij om Uwentwil wel deden en
hielpen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Wil nu rustig de vier Akten bidden.

Drukkerij Molckebeke Zottegem

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Gomar Minnaert-Van Oortegem,

Mevrouw August Michiels-Van Oortegem en kinderen.

Mevrouw Gustaaf Van Oortegem-Minnaert, kinderen en kleinkind,

De families Van Oortegem en Coppens

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING EN GEBEDEN.