

Neem uw kruis op en volg Jezus en gij zult binnen
gaan in 't eeuwig leven.

Nav. 2, 12.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

Jozef VAN OORTEGEM

echtgenoot van Mevrouw

Camilla Van der Schueren

geboren te Elst.

op 25 mei 1892 en godvruchtig overleden te Oudenaarde
(H. Hartkliniek) op 19 maart 1958,
gesterkt door de HH. Sacramenten en de Pauselijke
Zegen.

De dood is beter dan een bitter leven en de eeuwi-
ge rust is te verkiezen boven een langdurige ziekte.

Ecc. 30, 17.

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven
slechts een droom, het geluk hier op aarde maar van
korte duur, alles is ijdelheid !.. behalve God beminnen
en Hem alléén dienen.

Nav.

De dierbare overledene was een getrouw echtge-
noot en een bezorgd huisvader, die zich alle inspan-
ningen getroostte om het welvaren en de bloei van zijn
huisgezin te behartigen.

Opeens kwam een ongeneesbare kwaal zijn huise-
lijk geluk storen en zijn streven remmen. Het lijden
overviel hem, maar edelmoedig en gelaten heeft hij het
aanvaard in vereniging met de gekruiste Zaligmaker,
omdat hij wist dat dit de zekerste weg is naar het eeu-
wig en onvergankelijk geluk.

Teerbeminde echtgenote en kinderen, ik weet hoe-
zeer mijn heengaan U heeft bedroefd, maar weest niet
ontroostbaar, richt uw ogen op naar God en bidt voor
mij, zo blijven wij met elkander verenigd. En gij, mijn
geliefde bloedverwanten en familie, vergeet mij ook
niet in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.

Uitg. Van Nederveelde, Dorp, Elst.

Mevrouw Jozef VAN OORTEGEM, geboren Camilla VAN DER SCHUEREN;
Heer en Mevrouw Willy KILLEMOES-VAN OORTEGEM;

Juffrouw Elise VAN OORTEGEM;

De Familiën VAN OORTEGEM, VAN DER SCHUEREN, LODENS,

D'HAEYER,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en danken U van harte.